

Troense Junior Sejlklub

Erindringsbilleder fra en dejlig tid med sejlsport

af Bent T. Mortensen

Der har i tidens løb været flere forskellige sejlklubber i Troense. Den, jeg har kendskab til, er Troense Junior Sejlklub, TJS.



Klubbens logo.

Den blev stiftet den 27. juni 1950 af Harald Svennevig, Keld Hansen og Peder Ole Mikkelsen. Harald Svennevig blev klubbens første formand. Så vidt jeg ved, var han kun 14 år gammel på det tidspunkt. Der har været krummer i de unge mennesker dengang!

I halvtredserne ændrede sejlad sig fra at være noget velbeslåede folk beskæftigede sig med til at blive en interesse for almindelige mennesker. En væsentlig årsag hertil har givet været Poul Elvstrøms succes som jollesejler. Hans 4 Olympiske guldmedaljer i træk fra 1948 til 1960 har inspireret mangan en ung sejler, og netop jollerne var prismæssigt overkommelige at anskaffe, og desuden var det med lidt håndværksmæssig snilde muligt at bygge jollerne selv. Det blev i høj grad gjort af medlemmer i TJS. Der blev bygget piratjoller, optimistjoller, ok-joller og finnjoller. Piratjollen OKAY sejlnummer 530 blev bygget af Poul Jensen fra Vindeby. Palner Rasmussen og jeg hjalp Poul med byggeriet. Det var en flot blanklakeret mahognibåd, der gav os mange gode oplevelser på vandet.

I 1958 blev de to første af TJS's egne optimistjoller bygget. Den 15. juni blev de døbt af klubbens æresmedlem, lærer Johs. Lund, og fik navnene Tjip og Tjap.

Ved Svendborgsund var der fire sejlklubber, Svendborg Sund Sejlklub (Danmarks ældste sejlklub), Svendborg Amatør Sejlklub, Thurø Sejlklub og Troense Junior Sejlklub, der alle arrangerede kapsejladser.

Kapsejladserne var omdrejningspunktet for vore aktiviteter fra tidlig forår med klargøring af bådene indtil sensommerens sidste kapsejlad. Der var et fast mønster af sejladser. Sæsonen startede med, at vi sejlede til Marstal pinselørdag, hvor der om aftenen var bal på Skovpavillonen eller på Hotel Danmark, og om søndagen afholdt Marstal Sejlklub hovedkapsejlad. Derefter blev der hele sommeren sejlet aftenkapsejladser, to hver uge arrangeret af Svendborg Sund Sejlklub og TJS. I løbet af sommeren arrangerede alle sejlklubberne deres hovedkapsejladser, og mindst en gang i løbet af sæsonen Tåsinge rundt. Årets afslutning var den første lørdag i september med distancekapsejlad fra Troense til Rudkøbing. Lørdag aften gik vi til bal på Hotel Skandinavien eller Ørstedes Pavillonen. Om søndagen afholdt Rudkøbing Sejlklub hovedkapsejlad. Udover disse nærmest obligatoriske kapsejladser blev der ind imellem også tid til at deltage i hovedkapsejladser i Nyborg og Fåborg og en enkelt gang DM for Piratjoller i Dragør.

At drive en sejlklub med højt aktivitetsniveau kræver en del hænder. I TJS var vi heldige at have et antal støtter med sejlerfaring, der hjalp os med dommerhvervet ved kapsejladserne. Ved de større kapsejladser bestod dommergruppen ofte af lærer Johs. Lund, kontorchef



Poul Jensens piratjolle OKAY med sejlnummer 530.

Svend Henningsen, murermester Hans Bødker, regnskabsfører Jens Piil Thomsen, vognmand Gerhard Hansen og fiskeeksportør Axel Hansen, der også stillede sin store ålekvase til rådighed som dommerskib. TJS sørgede for dejligt smørrebrød fra hotellet, og når starterne var gået, hyggede dommerne sig om bord med en god frokost. Det er vist nok kun sket en enkelt gang, at første båd er kommet i mål, før frokosten var færdig.

Det organisatoriske og planlægningsmæssige var bestyrelsens arbejde. En vigtig detalje var at sørge for en god økonomi i klubben. Medlemmerne betalte kontingent, og i 1959, hvor jeg blev medlem af bestyrelsen, satte vi medlemskontingentet for aktive op fra 3 til 5 kroner og for passive fra 2 til 3 kroner. Udover kontingentet havde vi en væsentlig indtægt ved at arrangere fester på Troense Badehotel, typisk en 7-8 stykker i løbet af året. For at få myndighedernes tilladelse til at afholde

fest, måtte der kun være adgang for klubmedlemmer, så ved indgangen til salen tegnede vi mange passive medlemskaber af klubben, samtidig med at der blev betalt entre. Grete Munk var vores dygtige kasserer. På generalforsamlingen i 1961 fremlagde Grete et meget flot regnskab, der viste en formue på 3.941,16 kr. og en kontant beholdning på 9.025,16 kr. En af de faste begivenheder var sommerfesten, der blev afholdt om lørdagen før vores hovedkapsejls om søndagen. Myndighederne gav normalt tilladelse til musik og dans fra kl. 20 til kl. 01, og vores aftale med orkesteret dækkede det tidsrum. Når klokken blev 1, var stemningen som regel høj, og publikum råbte på overdans. Bestyrelsen gik derefter rundt blandt publikum med serveringsbakker og samlede ind til overdans. Alt efter størrelsen af det indsamlede beløb og vores evner til at forhandle med orkesteret, kunne det blive fra 1 til 3 timers overdans.

Efter sådan en aften kunne hotellets ejer, Fru Laulund, finde på at invitere bestyrelsen på æggekage i Den Gamle Kro. Det udviklede sig som regel rigtig festligt, så vi fik ikke sovet før dagens kapsejlads, men vi var jo unge mennesker.

Der var mange mennesker, som betød noget for TJS's succes. En af dem, der står klart i erindringen, er Leif Jensen fra Vindeby eller Gralle, som han blev kaldt. Gralle var involveret i mange af klubbens aktiviteter, f.eks. var han med i bygningen af klubbens optimistjoller og senere i opførelsen af klubhuset. Desuden fungerede han som klubbens måler af både, når de skulle klasses. Han var med til at uddanne de nye sejlere i optimistjollerne, og om vinteren holdt Gralle og jeg kursus i kapsejladsregler og taktik på den nye skole i Sundhøj. Han overtog hvervet som formand i 1961 efter mig, da militæret ønskede min tilstedeværelse.

Søren Holmskov er en anden personlighed, der rinder i hu. Han var referent til Svendborg Avis og deltog i den egenskab i klubbens generalforsamlinger, hvor han ofte blev valgt til dirigent. SH var hans signatur i Svendborg Avis, og den har stået under ganske mange artikler om TJS. Holmskov var også orkesterleder, og hans fire-mands orkester spillede til flere af vore baller.

Lørdag den 25. juni 1960 fejrede vi klubbens 10 års jubilæum med spisning og efterfølgende bal på Troense Badehotel, og om søndagen afholdt vi jubilæumskapsejlads. Det blev en minderig weekend med 60 deltagere i spisningen, og festen fortsatte med dans til kl. 3. Søndag tidlig morgen satte vi flagstænger med Dannebrog op på bådebroerne. Axel Hansens ålekvase blev lastet med dommere og proviant, inden den blev ankret op ved startlinjen ud for broerne. Der var over 40 både til start, og sejladsen blev afviklet i smukt vejr.

Når jeg sådan ser tilbage på årene i TJS, erindrer jeg ikke, at vi løb ind i større proble-

mer. Der var mange opgaver at tage hånd om, men de blev jo bare håndteret. Måske var vi heldige. Det er dog helt sikkert, at vi havde en skøn ungdom i Troense Junior Sejlklub!



Bent T. Mortensen, født 1939 i Landet. Flyttede i 1941 til Vindeby, hvor han voksede op. Efter realeksamen på Ida Holst Skole i Svendborg uddannelse som radiomekaniker og aftjening af værnepligt. Fra 1963 ansat i firmaet IBM Danmark A/S, hvor han blev uddannet systemtekniker. En efterfølgende lederkarriere, som hos IBM

allerede fra 1976 var international, gav Bent Mortensen mulighed for udover Danmark også at arbejde i Saudi Arabien, Paris og Belgien.

Siden 1963 gift med Jytte Tange Hendriksen. De er i dag bosat på Grenvænget i Svendborg.

Bemærkninger:

Historik om Troense Junior Sejlklub/TJS, meddelt af Jørgen I. Andersen.

Første klub blev stiftet den 2. august 1941. I 1948 blev det besluttet at opløse klubben.

27. juni 1950 blev sejlklub igen oprettet under navnet Troense Junior Sejlklub/TJS.

2. februar 1958 sker der sammenlægning med Troense Selskabelige Sejlklub/TSS. Navnet på klub efter sammenlægningen blev Troense Junior Sejlklub/TJS.

18. november 1972 sker der sammenlægning med Troense Brolaug/TB. Navnet på sejlklub blev herefter Troense Bådelaug/TBL, som i dag er eneste sejlklub ved Troense.