

Fra museets samlinger

Badekar med badeovn og brusespand

af Jonna Fredberg

Badekarret er af zink og malet udvendig i gulgrønne farver. Karret er kropsformet, længde 180 cm, højde 86 cm på det højeste sted og 85 cm på det bredeste. Det har højt hovedgærde og står på "løvefødder" af støbejern. Den øverste kant af karret er ombukket. Til karret er tilsluttet en tøndeformet badeovn af kobber med askeskuffe af støbejern. Oven på badeovnen er en beholder beregnet til vand. Brusespanden er af zink med perforeret låg.

Når karret skulle bruges, blev det fyldt med 14 zinkspande koldt vand til badevand fra den udendørs pumpe. Derefter kom der vand i beholderen og brænde eller kul i fyret,

der blev antændt. Badevandet cirkulerede fra badekarret gennem et rør under karret og videre gennem ovnen for igen at løbe ud i karret. Badevandet blev på den måde varmt.

I begyndelsen af 1900-tallet købte Marie Storm Hansen, Troense, badekarret. Hendes mand dampskibsfører Lars Storm Hansen var vant til bad ombord på skibene, så han skulle også have samme komfort derhjemme. Efter en annonce i avisen købte de badekarret af ejeren af Mira Mare. På det tidspunkt var Mira Mare en herskabsvilla i Rantzausminde ved Svendborg, hvor grevinde Rantzau boede. Storm Hansens datter, Adele på 13 år, blev



Badekarret, som nu indgår i Tåsinge Museums samlinger.



Dampskibsfører Lars Storm Hansen fra Troense med en af sine store skibshunde.

bedt om at gå de 10 km ud for at hente det. Hun fik dog kørelejlighed hjem sammen med karret!

På det tidspunkt har det været meget ualmindeligt for et privat hjem at have et badekar. Folk vaskede hoved og hænder ved brønden, eller man vaskede sig i et vandfad i køkkenet eller soveværelse. Børnene blev som regel vasket i en zinkbalje i køkkenet.

Karbade blev i øvrigt her i landet i 1800-tallet mest brugt til behandling af hudsygdomme og psykiske lidelser.

Kilder

Anne Marie Christoffersen, barnebarn af Marie og Lars Storm Hansen. Egense sogns historie. Den Gamle By 1998.

Jonna Fredberg, født 1941 i Grindløse sogn, Nordfyn. Folkeskolelærer fra 1965-2006 i henholdsvis Hillerød, Svendborg og Rudkøbing. Frivillig hjælper på Tasinge Museum og medlem af bestyrelsen for museumslauget.



Mira Mare var oprindelig sommerbolig for grev Rantzau af Rosenvold. Bygningen blev nedrevet i 1980'erne og den store have udstykket.



Den smukke havestue på Mira Mare.