

Beskrivelse af en Kirke

fortalt i Hans Knudsen Nielsens gamle stilebog

Det var i Foraaret i 1887, at jeg var i Arbejde ved Bjerreby Kirke, som blev istandsat baade udvendig og indvendig. Jeg var den Gang ikke ret gammel, kun nylig konfirmeret og første Aar i Lære. Mesteren, hos hvem jeg var, havde foruden mig en anden Dreng i Lære, som hed Niels, og vi to kom da til at arbejde meget sammen ved Kirken. Vi to blev snart gode Venner, og Aarsagen dertil var maaske mest, at vi begge to havde en ubetvingelig Lyst til i Middagsstunden, naar de andre sov,

da at gaa omkring og efterse alt, hvad vi kunde komme til.

Det var en større Landsbykirke, bygget som de fleste Kirker med Alteret i Øst og Taarnet i Vest. Vaabenhuset med indgang i Syd var et stort hvælvet Rum under Taarnet. Der var Bænke omkring ved Væggene, hvor Folk kunde sidde, naar de kom for tidlig til Kirke, desuden var der Trappe op til Loftet, hvor Orgelet stod. Derfra kom man saa ind i



Bjerreby gl. kirke.

(Foto: Søren Lolk)

Kirken, der også var hvælvet, men dog noget uregelmæssig, idet nogle vare større end andre; desuden vare de ikke alle hvælvede paa samme Maade; men nogle vare spidsbuede, mens andre vare Tøndehvælvinger. Stolene, der alle vare gamle, vare tillige af en simpel Konstruktion, saa man fik straks Indtryk af, at det var en simpel Landsbykirke, man var kommet ind i.

Selve Kirken var opført af utilhugne Kampesten, hvorfor Væggene vare en Del ujævne, paa mange Steder endog saa meget, at der var store Huller ind i dem, hvad der da heller ikke hjalp til at forskønne Kirken. Oppe ved Alteret var der dog helt kønt, og selve Altertavlen var ligefrem et helt Mesterstykke af Billedskærerkunsten. Prædikestolen og Degnestolen vare også kønt udskaarne; men dog ikke saa smukt som Altertavlen.

Ud til den nordre Side af Kirken var bygget en Fløj til, og paa den stod Aarstallet 1634; men den egentlige Kirke var vistnok meget ældre, efter hvad vi kunde skønne, da mindst 100 Aar.

Til alle Sider af de stærke Kampestensmure hævede Gravmonumenterne sig i Vejret, nogle af dem med pralende Indskrifter, andre kun med den afdødes Navn; men alle vare vel nok rejst til Ære for det Støv, som hvilede under dem; men som dog maaske de færreste forjente.

Hans Knudsen Nielsen, født 15. februar 1869 i Skovballe, senere murermester og centralbestyrer i Landet. Død d. 25. februar 1941.



Bjerreby gl. kirke.

(Foto: Søren Lolk)